



Protestantse Gemeente Boxmeer

Praatjes van de predikant

Nr 1 november 2012

Beste mensen,

Al weer sinds maart vorig jaar ben ik actief als uw waarnemend predikant. Intussen heb ik van velen van u het e-mailadres mogen ontvangen en dat is toch een mooi middel om op een moderne manier contact te onderhouden. Soms stuurde ik al eens eerder een mailtje, wanneer ik aandacht wilde vragen voor een bijzondere dienst.

Dat is deze keer ook het geval. Aanstaaende zondag is het wat we wel noemen: 'Eeuwigheidszondag'. Dan worden de namen genoemd van hen, die ons in het afgelopen jaar zijn overleden. Na de dienst lopen we naar buiten, naar ons kerkhof voor een stil momentje bij het monument.



Denkt u er aan? Op woensdag 21 november wordt er een gemeenteavond gehouden over het beroepingswerk. Dat is een belangrijke avond. Het zou heel fijn zijn als velen van u daarbij aanwezig zouden zijn om mee te praten over de voorgestelde gang van zaken en de profielschets van de te beroepen predikant.

Kerst is een verwachtingsvolle tijd.

De dagen zijn kort, de nachten zijn lang in deze vier weken van de Adventstijd. Maar we weten: het duurt nog maar even of de dagen gaan weer lengen en dan is er elke dag weer meer licht en minder duister.

Het volk dat in duisternis ronddoelt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders.



In deze dagen wordt er in en rond onze kerk van alles georganiseerd. De voorbereidingsgroep is al weer bezig om samen met de predikant een mooie kerstmiddag te verzorgen voor oudere gemeenteleden in het zaaltje achter de

kerk. Een mooie traditie, die ook dit jaar weer wordt voortgezet. Verder zijn er kerstconcerten, kerstwijdingen, de kerstnachtviering en het gezinskerstfeest op Kerstmorgen. Alles helpt mee om ons te bezinnen en ons voor te bereiden op dit grote feest: het wonder van de geboorte van Jezus Messias.

*****.

De kinderen van de kindernevendienst horen in de Adventstijd de Bijbelverhalen van Advent en Kerst. Het bekende kerstliedje: "Midden in de winternacht ging de hemel open" zal op elke adventszondag worden gezongen.

De kersttijd is niet alleen een drukke tijd, maar ook een tijd waarop we extra aan elkaar denken. Voor sommige is het ook een extra zware tijd, omdat het gemis nog zwaarder weegt dan anders. Een kaartje of groet kan helemaal geen kwaad en een bemoedigend woord kan wonderen doen. En vergeet vooral die mensen niet, die meer dan anderen een hart onder de riem nodig hebben.

Op 6 januari hoop ik voor te gaan op de eerste zondag van het nieuwe jaar en dan hebben we ook onze Nieuwjaarsontmoeting.

Giften en collecte voor het Albert Schweitzerhuis in Boedapest



Iemand gaf mij een gift van 100,- Euro voor de kerk. Dit bedrag heb ik overgemaakt naar onze penningmeester. Van iemand anders, die tijdens mijn jubileum niet in de kerk kon zijn kreeg ik een gift van 25,00 Euro voor het Albert Schweitzerhuis in Hongarije. Dat bedrag is toegevoegd aan de collecte voor het Albert Schweitzerhuis, die op 7 oktober in onze kerk is gehouden. Het bedrag (van totaal 1000,- Euro is in Boedapest onder grote dank ontvangen.

Stiltcentrum

Op 29 november wordt in Elsendonck/Weijerstate het nieuwe Stiltecentrum geopend. Namens de protestantse Gemeente Boxmeer hoop ik daar een Bijbel aan te bieden, die wordt neergelegd op een rustig plekje.



Schoolkinderen uit Sambeek in de Protestantse kerk van Boxmeer

Dat was me een mooie middag in september, met zoveel twaalf jarigen, die heel benieuwd waren naar wat er allemaal zo al gebeurt in een protestantse kerk. Wat valt jullie op? vroeg ik. Kaal hoor, zo zonder Mariabeeld, zeiden de kinderen, en een kruis zonder Christus er aan, en het orgel... en die dikke Statenbijbel.... of ze die even vast mochten houden? En wat betekende dat nummerbord? Ik legde uit dat protestanten veel zingen en dat de nummers van de te zingen liederen op dat 'nummer- bord' staan aangegeven. Ik liet de antependia zien en de menora, onze zevenarmige kandelaar. We keken naar het Christusmonogram op ons liedboek en op de Paaskaars. Wisten ze wel dat Jezus een joodse jongen was? Nee, dat wisten ze niet.

De Cursus Biblia Pauperum

In oktober was de eerste avond van het seizoen 2012-2013 en in november de tweede. In de gemeentebrief rond de start Van het nieuwe seizoen en in het boekje over het Winterwerk heeft uitvoerige informatie gestaan. Er was dit jaar ook een mooie folder gemaakt door onze scriba en daar zijn inderdaad enkele nieuwe mensen op af gekomen, zodat we nu een mooie ploeg hebben. Het ging de laatste keer over het Kerstfeest, over de geboorte van Christus, de os en de ezel, Mozes en de brandende braamstruik en de bloeiende staf van Aäron





De Boxmeerse Karmel

Kroon, brood en rozen

Dat is de titel van de voordracht die ik op 7 december aanstaande hoop te houden over de Heilige Elisabeth van Thüringen (1207-1231).

Deze Elisabeth is als koningsdochter opge- groeid in Sarospatak in het Noord-Oosten van Hongarije en leefde na haar huwelijk op de Wartburg en in Marburg. In 2007 werd het Elisabeth jaar gevierd en was er in Sarospatak een spraakmakende tentoonstelling over de haar. Talloze kunstenaars waren geïnspireerd om een beeltenis of

schilderij te maken. De titel van mijn voordacht 'Kroon, brood en rozen' slaat op de drie attributen van de Heilige Elisabeth. Omdat zij met ontferming was bewogen nam ze het steeds op voor arme en zieke mensen. Overal in Europa zijn gasthuizen, hospitalen en ziekenhuizen naar haar genoemd, ook in Nederland. "We moeten de mensen blij maken" is de zinspreuk van de Heilige Elisabeth en deze spreuk heb ik op mijn visitekaartje gezet. De levensloop van de Heilige Elisabeth is heel boeiend. Ik hoop daar op 7 december in de Boxmeerse Karmel veel over te vertellen.

De actie Kerkbalans.

Op 13 januari start de actie en daarvoor moet werk worden verzet, waar mensen zich meestal echt toe moeten 'zetten'. Bijna niemand denkt: "Hoera, het is januari, dus we gaan weer langs alle protestantse deuren voor de actie kerkbalans". Toch is het hard nodig, dat we deze actie voeren. Het hoort er bij en het kan niet zonder. Op de achtergrond wordt door de kerkrentmeesters veel werk verzet om het allemaal mogelijk te maken.

De Week van de Eenheid

Deze week van gebed heeft een vaste plaats gekregen in ons kerkelijk leven en wordt op veel plaatsen ter wereld gevierd. De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie hebben het thema vastgesteld. Dat is dit jaar: 'Wandelen met God', gebaseerd op Micha 6:1-8. De teksten zijn voorbereid in India, waar het kasten stelsel oorzaak is van groot structureel onrecht. De Dalits (onaanraakbaren – ca. 260 miljoen mensen in India, Bangladesh, Pakistan en Sri Lanka) worden zwaar getroffen door dit kastenstel, waardoor mensen worden uitgebuit en cultureel onder worpen. Ongeveer 80% van de Indiase christenen heeft een Dalit achtergrond. Bij de voorbereiding van de teksten hebben de ervaringen van de Dalits gediend als vindplaats voor theologische reflectie op de tekst uit de profeet Micha. De werkgroep oecumene heeft een aantal activiteiten gepland in deze oecumenische week. De Week van gebed voor de Eenheid begint op de derde zondag van januari, 20 januari 2013, tot en met 27 januari.

Wijkcontactavonden

Gemeenteleden uit Vierlingsbeek, Overloon en Stevensbeek werden weer uitgenodigd voor hun derde wijkcontactavond en ook in Oeffelt, Beugen en Rijkevoort was men weer van de partij. Ook in andere wijken hopen we weer bijeenkomsten te kunnen houden.



Met goede groet voor zieken en gezonden en houd goede moed, Margriet Gosker