



Protestantse Gemeente Boxmeer

Praatjes van de predikant

Nr 2 december 2012

Beste mensen,

Al weer sinds maart 2011 ben ik actief als uw waarnemend predikant. Intussen heb ik van velen van u het e-mailadres mogen ontvangen en dat is toch een mooi middel om op een moderne manier contact te onderhouden.



In deze brief wil ik u van harte een heel mooie Adventstijd toewensen. Deze weken worden de dagen hoe langer hoe donkerder en we zien uit naar het licht.



Bezoek

Onlangs was ds. Kobus Gerber uit Johannesburg te gast in onze kerk. Hij is de Secretaris-Generaal van de Nederduitsch-Gereformeerde Kerk (the Dutch Reformed Church) en hij was in Nederland op uitnodiging van onze Generale Synode. Hij maakte deel uit van een driekoppige Zuid-Afrikaanse delegatie. Ds Gerber vond het fijn om in onze kerk in Boxmeer de dienst bij te wonen en een groetwoord te mogen spreken.



Links: Ds Peter Verhoeff, die dr Kobus Gerber de hand reikt

Het belang van deze delegatie uit Zuid-Afrika was, dat geprobeerd wordt de banden met de Neder-Duitsch Gereformeerde Kerk aldaar voorzichtig weer te herstellen, nadat ze in 1978 verbroken waren vanwege het toen heersende apartheidsregiem. Heel indrukwekkend was het, dat de Zuid-Afrikanen ter Synode het avondmaal hebben meegevierd en uitgereikt.

Na de kerkdienst in onze kerk in Boxmeer hebben we ds Gerber een kleine rondleiding aangeboden. We bezochten natuurlijk het kasteel met de kapel van de zusters van July Postel. Een prachtige mooie rustige ruimte, die rust en devotie uitstraalt. Het is heel rustgevend om in deze kapel even op adem te komen als er geen of erg weinig andere mensen aanwezig zijn. Ook de tuin

achter het kasteel is beslist de moeite waard. Daar liggen rusten alle zusters, die het tijdelijke voor het eeuwige hebben verwisseld. Requiescant in Pacem.



Hierna reden we naar Vierlingsbeek om het Joodse kerkhof aldaar te bezoeken, een werkelijk indrukwekkende plek. Joodse mensen hebben de gewoonte een steentje op een graf te leggen, nadat ze dit hebben bezocht. We zagen inderdaad op verschillende grafstenen de steentjes neergevlid als teken van verbondenheid over de dood heen. Het meest indrukwekkend is wel het graf van ons allerliefste Wietje (Louis de Wijze). Op de zerk staat geschreven, dat hij Auschwitz-overlevende nr 175564 is. U moet er beslist eens gaan kijken. Deze begraafplaats is tegelijk een monument voor alle Joodse mensen, die Auschwitz niet hebben overleefd.

Foto van de Joodse begraafplaats in Vierlingsbeek



Na ons bezoek aan de Joodse begraafplaats liepen we door naar het Koningskerkje, omdat we onze Zuid-Afrikaanse gast dit oude oer-Hollandse - nauwelijks meer in gebruik zijnde - echt protestantse kerkje graag wilden tonen.

Wie schetst onze verbazing, toen we merkten, dat de deur open stond en we hartelijk welkom werden geheten door José Evers. Er zou een tentoonstelling geopend worden over Vierlingsbeekse burgemeesters en wij waren toevallig de allereersten die van de aanblik hebben genoten.



Het Koningskerkje in Vierlingsbeek

U weet het:

Op woensdag 21 november is de gemeenteavond over het beroepingswerk gehouden en is de profielschets profielschets van de te beroepen predikant besproken. Daar kan de beroepingscommissie verder mee aan de slag. We wensen de beroepingscommissie een goede start en Gods zegen op hun werk

Stiltecentrum

Op 29 november is in Elsendonck / Weijerstate het nieuwe Stiltecentrum geopend. Er was een middag georganiseerd waarbij onze scriba Anneke Zoomer en ik onze Kerkgemeenschap hebben vertegenwoordigd. Namens de Protestantse Gemeente Boxmeer heb ik een Bijbel aangeboden. In de ruimte zijn de verschillende symbolen van de wereldgodsdiensten afgebeeld. Mijn collega Tjeu Timmermans van de Karmel heeft een gebedenboek plus pen aangeboden. Mensen die de stilte van het stiltecentrum zoeken kunnen tot God spreken of zich openstellen voor God in gebed en meditatie. Een mooie Psalm lezen kan troostrijk

zijn. Bij de aanbieding van de Bijbel heb ik Psalm131 voorgelezen. Dat is een van de kortste en mooiste Psalmen uit de Bijbel.



De wand in het stiltecentrum Weijerstate met drie van de symbolen

Psalm 131

1 Een pelgrimslied van David.

HEER, niet trots is mijn hart,
niet hoogmoedig mijn blik,
ik zoek niet wat te groot is
voor mij en te hoog gegrepen.

2 Nee, ik ben stil geworden,
ik heb mijn ziel tot rust gebracht.
Als een kind op de arm van zijn moeder,
als een kind is mijn ziel in mij.

3 Israël, hoop op de Heer,
van nu tot in eeuwigheid.



Met goede groet voor zieken en gezonden en houd goede moed, Margriet Gosker