



# Protestantse Gemeente Boxmeer

Praatjes van de predikant

Nr 3 Kerst 2012

Beste mensen,

Graag wens ik u vrede en alle goeds in deze dagen van Advent en Kerst. Al weer sinds maart 2011 ben ik actief als uw waarnemend predikant. Intussen heb ik van velen van u het e-mailadres mogen ontvangen en dat is toch een mooi middel om op een moderne manier contact te onderhouden.



*Van harte  
wens ik u  
allen een  
heel mooi  
en een  
gezegend  
Kerstfeest  
Margriet  
Gosker*

*Komt laten wij aanbidden...*

---



## **Kerstochtend 25 december: Gezinsviering voor klein en groot**

De meeste mensen gaan naar de Kerstnachtdienst. Dat is mooie viering voor volwassenen in de Kerstnacht. Voor de kleintjes is dat tijdstip veel te laat en we vinden het belangrijk, dat ook de kinderen een fijn Kerstfeest in de kerk mee kunnen vieren.

Vandaar dat we in Boxmeer altijd een Gezinsviering hebben op de Kerstochtend, waar het er vrolijk aan toe gaat. Natuurlijk, want we vieren het feest van de geboorte van het kind van Bethlehem. Hoe? Dat jaar wel op een heel bijzondere manier, die ik natuurlijk niet ga verklappen, maar ik ben er zeker van, dat de kinderen er erg van zullen genieten.



Foto door mij genomen  
in de Kerststal van de  
Domkerk in Utrecht

In de Kerstochtendienst zullen we Kees ontmoeten, die maar niet kan slapen en we zullen zeker ook de herders Janus en Willem ontmoeten, die niet weten wat ze overkomt. Natuurlijk is de kerstengel er ook om de boodschap van het Kerstkind te brengen. Een heleboel kinderen spelen mee, ze dansen en springen en ze musiceren naar hartenlust. Iedereen welkom, vriendjes, vriendinnetjes, neefjes en nichtjes... Enne... grootouders, kom gerust met uw kleinkinderen, want het een dienst voor groot en klein.

## *De kinderen van Bethlehem*

*Ze zijn niet veilig voor Koning Herodes.*

*Op dit thema heeft Joost van de Vondel een aangrijpend gezicht gemaakt “*



Foto door mij genomen in 2012 in de Kerststal van de Domkerk in Utrecht

*O Kerstnacht, schooner dan de daegen,  
Hoe kan Herodes 't licht verdraegen,  
Dat in uw duisternisse blinckt,  
En wordt geviert en aengebden?  
Zijn hooghmoed luistert naar geen reden,  
Hoe schel die in zijn ooren klinckt.*

*Hy pooght d'onnoosle te vernielen  
Door 't moorden van onnoosle zielen,  
En werckt een stad en landgeschrey,  
In Bethlehem en op den acker,  
en maeckt den geest van Rachel wacker,  
Die waeren gaet door beemd en wey*

*,  
Dan na het westen, dan na'et oosten.'  
Wie zal die droeve moeder troosten  
Nu zy haer lieve kinders derft?  
Nu zy die ziet in 't bloed versmooren,  
Aleeze naulix zijn geboren,  
en zoo veel zwaerden rood geverft?*

## Wat weten Nederlanders over het Kerstfeest: een Enquête

Vraag: Wat zijn engelscharen?  
Antwoord: Werktuigen om aureooltjes en vleugeltjes mee te knippen.  
TMFgeneratie: Crew/posse van hemelse wezens. In clips hangen ze schaars gekleed aan de rand van een zwembad. Vroeger onzijdig, met jurken en gevleugeld en vroeger hadden ze net als 50 Cent in de video van P.I.M.P een lichtkrans om zich heen.  
Goed antwoord: Een roep gevleugelde boden van God.

Vraag: Wat is een Heiland?  
Antwoord: Door zee omgeven stuk land met laag struikgewas  
TMFgeneratie: Een soort Harry Potter  
Goed antwoord: Zaligmaker

Vraag: Wat is mirre?  
Antwoord: Beschuit met muisjes op oosterse wijze bereid  
TMFgeneratie: Een wannahave  
Goed antwoord: Een heerlijk ruikende gomhars

Vraag: Wat is onbevleete ontvangenis?  
Antwoord: Een radiozender zonder ruis  
TMFgeneratie: Kijk uit voor laagvliegende duiven  
Goed antwoord: Ontvangen worden zonder belasting van de erfzonde

Wat zijn schalmeien?

Antwoord: Een nieuw soort SOA  
TMFgeneratie: Apparaten waarmee schapenboeren ringtones opwekken  
Goed antwoord: Herdersfluit



Dit waren de laatste praatjes van 2012

Met goede groet voor zieken en gezonden

En houd goede moed, ds Margriet Gosker