



Protestantse Gemeente Boxmeer

Nr 15 Praatjes van uw predikant

Beste mensen,

Al weer sinds maart 2011 ben ik actief als uw waarnemend predikant. Dat loopt binnen afzienbare tijd af. Ds Marise Boon heeft het beroep naar onze gemeente inmiddels aangenomen. Ik ga mijn werk in Boxmeer afbouwen. Ik hoop nog een aantal mensen een afscheidsbezoek te kunnen brengen. Het moge duidelijk zijn, dat ik niet iedereen in deze nog korte periode thuis ten afscheid zal kunnen bezoeken. Maar in de kerk ben ik ook nog wel eens te vinden en daar kunt u mij altijd de hand drukken.



De startzondag, een terugblik

Zondag 8 september was er veel te doen. Het was een drukke vrolijke dienst vol met activiteiten en interactie. En voor ons doen was er veel jeugd in de kerk. Het was tevens de overstapdienst, waarbij kinderen 'overstapten' van de crèche naar de kindernevendienst en van de kindernevendienst naar jeugdkapel. Het thema van de dienst was: *Met hart en ziel geloven*. Dat thema had de landelijke kerk aangereikt aan alle plaatselijke gemeenten. Wij hebben het thema zelf uitgebreid naar hoofd en handen,



voeten en knieën, oren en ogen, neus en mond. De jeugd had de omtrek van een mens-hoog lichaam uitgetekend en daarin opgeschreven op welke manier je met elk afzonderlijk lichaamsdeel kunt geloven. De gedachte, dat al onze lichaamsdelen samen één lichaam vormen (het beeld is ontleend aan 1 Korintiërs 12) was onze Bijbelse leidraad. Daaraan gekoppeld de gedachte, dat wij als kerk het lichaam van Christus zijn. Ook had de jeugd zelf een preek gemaakt en een schilderij rond hetzelfde thema. De vijf jongeren, die naar

de Jeugdkapel overstapten kregen een Bijbel uit handen van de voorzitter van de kerkenraad. Dat we als gelovigen met de onzichtbare draad van het geloof aan elkaar verbonden zijn werd op een vrolijke manier zichtbaar gemaakt tijdens deze dienst. Het werd een vrolijke wirwar en dat is het leven soms ook.



De wandeling



Na de kerkdienst werden we op de startzondag getraakteerd op een wandeling door Boxmeer . Onze nieuwe dominee wandelde ook mee. Zij was ook met haar gezin in de kerkdienst aanwezig. Ze werden alvast hartelijk welkom geheten, maar dat gaan we later nog wel een keertje over doen.



In de Nepomukkapel. Foto Margriet Gosker

Onze gids kent Boxmeer op zijn duimpje en hij kan je precies vertellen welk gebouw er vroeger op een bepaalde plaats stond en waar het toe diende. Het eerste wat hij ons liet zien was de naam Oostlander op het huis tegenover de kerk. Moeilijk te lezen, maar als je goed keek zag je het. Daar ben ik zo vaak langs gereden, gefietst en langs gelopen en ik had het nog nooit eerder gezien!



Op dit huis valt de naam Oostlander te lezen. Foto Margriet Gosker.



Voor de kinderen was er ook een leuke wandeling georganiseerd. Ze konden tijdens hun wandeltocht allerlei vragen beantwoorden (onder andere over de heilige Nepomuk, die het biechtgeheim in stand hield en daarom door de vorst in de rivier de Moldau geworpen werd. En ze konden een prijs winnen. Er waren drie winnaars, zo heb ik vernomen. Want ze hadden alle drie precies evenveel vragen goed, maar dat waren niet dezelfde vragen.

De buitendag met de kinderen

Op 31 augustus hadden we weer onze een gezellige buitendag (kindernevendienstkamp) met alle kinderen van de kindernevendienst op het ruime erf van een familie in Groeningen. Alle kinderen waren samen met de leiding van de kindernevendienst in actie. Het was mooi weer en de kinderen hebben zeer genoten van de draaimolen en van de paarden. Centraal stonden de drie Bijbelverhalen over kinderen in de Bijbel: Mozes, Jacob en Esau en Samuel.

De vredeswake voor Syrië

De toestand in de wereld is nijpend en aangrijpend, op dit moment vooral in de landen rond de Middellandse Zee.



In onze Boxmeerse kerk hebben we op 7 september 2013 een vredeswake gehouden, daarmee gehoor gevend aan de oproep van paus Franciscus om wereldwijd te bidden voor de situatie in het Midden-Oosten en in Syrië, dat door fataal geweld verscheurde land.

De gifgasaanval in Syrië en de dreigende strafexpeditie van de Verenigde Staten van Amerika tegen dat land vormden de aanleiding voor deze wake, die mede ondersteund werd door onze rooms-katholieke broeders en zusters.

Het was een stille viering met weinig woorden. We baden met elkaar in stilte en alle aanwezigen staken lichtjes aan, die we neerzetten in de vorm van een kruis....

Gebed om vrede

God, geef ons vrede. Wij die zonder vrede leven, met onszelf en anderen strijden, spanningen zien tussen arm en rijk, hongerigen en verzadigden, zwart en wit, tussen de kerken, tussen christenen en niet-christenen.



Wij verlangen naar de vrede, God, geef vrede.
U bent zelf de ware vrede, tot ons gekomen in de stal.
U bent als grensganger de enige verbinding tussen vijandelijke fronten.
U bent voor ons gekruisigd om vrede op aarde te brengen. Uw vrede is anders dan onze vrede.

Wij willen vrede hebben zonder ons ervoor in te spannen. Uw vrede is meer dan ontbreken van strijd, meer dan innerlijke rust. Uw vrede overbruggt de kloof tussen U en uw mensheid en brengt heil, genezing, recht en gerechtigheid en brood voor allen. Uw vrede is ongedeeld en creatief. Uw vrede brengt ons met onszelf in het reine, maakt dat we in vrede samenleven in ons huwelijk, onze familie, met onze burens.

Uw vrede maakt, dat landen, rassen, klassen en machtsblokken elkaar vinden.

Moge uw vrede erkend, geloofd en aangegrepen worden, en ons tot vrede-stichters maken.

Wat wij kunnen doen is weinig vergeleken bij uw alomvattende vrede.
Maar het is belangrijk, dat U ons als Uw werktuigen in dienst van uw vrede neemt.

Wij kunnen volharden in het gebed om vrede, wij kunnen proberen vijanden samen te brengen.

Wij kunnen tijd en geld besteden aan mensen in nood, ons geduldig inzetten voor wanhopige mensen.

U wilt niet zonder ons uw vrede op aarde brengen...

Maar U wilt dat met ons, in ons en door ons doen.

Want alles wat wij doen, deed U reeds voor ons.

Couleur Locale...



De bok van Boxmeer (Foto Margriet Gosker).

MUSICAL
“Boxmeer (her)leeft”

Diverse hoogtepunten uit de geschiedenis van Boxmeer worden door middel van zang, dans, toneel en muziek op de planken gebracht, verpakt in een leuk verzonnen verhaal.

Auteur en regisseur: Jan Peters
Muziek: Wim Kersten

Openluchttheater in het weiland van de Zusters van Julie Postel op Het Zand
Overdekte, verwarmde tribune met kuipstoeltjes

Speeldata:
Donderdag 19 september 2013
Voorstelling om 13.30 uur voor groep 7 en 8 basisscholen en leden KBO.
Première voorstelling: aanvang: 20.30 uur
Vrijdag 20 september - Aanvang: 20.30 uur
Zaterdag 21 september - Aanvang: 20.30 uur
Zondag 22 september 2013 - Aanvang: 20.30 uur

Kaartverkoop:
Bij Hotel Riche en Van Dinter Media Boekhandel te Boxmeer entreprijs: € 17,50
Première voorstelling donderdagavond entreprijs: € 22,50 (inclusief hapje en drankje)

Ik reed er langs en vroeg me af: wat is dat toch voor een tentenkamp, daar bij de zusters? Dat was dus voor de Musical over de geschiedenis van Boxmeer!

Ik hoop, dat u ook deze keer weer genoten hebt van mijn praatjes

Met goede groet voor zieken en gezonden en houd goede moed



ds Margriet Gosker