

Column geschreven door Margriet Gosker

voor de website

van de Mariënborgvereniging in Maart 2015

Tja, curieus, zo'n frauduleuze VVD-er, die toch zijn kamerzetel vasthoudt. Mensen met vuile handen houden voet bij stuk en gaan niet graag door de knieën. Het treft me, dat Jezus wel door de knieën ging, om voeten te wassen. De vaste lezing van Witte Donderdag. Ontroerend hoe Jezus zijn vrienden voet voor voet van vuil ontdoet. Zo laat hij zien, dat God zich bemoeit met onze vuile voeten. En met de vuile wegen waarlangs die voeten gaan...

Toen Franciscus net paus geworden was, waste hij voeten van jonge mensen in een jeugdgevangenis in Rome. Dat trof me ook. Zo liet Franciscus zien, dat hij er wil zijn voor zulke jonge criminelen met hun vuile handen. Gerard de Korte (RK), Arjan Plaisier (PKN) en Peter Sleebos (Pinksterbeweging) gingen tijdens de oecumenische manifestatie '*Wij kiezen voor eenheid*', ook voeten van jonge mensen wassen om te laten blijken, dat ze hun oecumenische best willen doen voor nieuwe generaties. En onlangs, tijdens de oecumenische wereldgebedsdag, zijn er (niet alleen op de Bahamas) veel voeten van vrouwen gewassen.

Voetwassing is inderdaad een sprekend oecumenisch teken. En iedereen kan meedoen, want voetenwassen is eenvoudig werk. De cruciale vraag is of wij zelf ook door de knieën willen gaan en voor wie dan? Welk vuil moet van onze eigen voeten gespoeld? En welke vuile voeten gaan wij zonder ophef reinigen? Het symbool van voetwassing, van reiniging door doopwater, mogen we op Witte Donderdag ontvangen als een werkzaam teken van Gods liefde en genade in Christus Jezus.

<http://www.marienburgvereniging.nl/debat/voeten-wassen.html>