

Kerk informatie

- > Mobiliteit in Rotterdam-Ommoord
- > Meedenken over beheerszaken
- > Vermoedenvieringen naar de EO

NUMMER 243
JANUARI
2016



Op weg naar 500 jaar
protestantisme

Kerkinformatie verschijnt elf keer per jaar als officieel orgaan van de Protestantse Kerk in Nederland.

Algemeen adres

Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland, Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht, Postbus 8504, 3503 RM Utrecht, tel. (030) 880 18 80, e-mail servicedesk@protestantsekerk.nl.

Abonnementenadministratie

Abonnementsprijs € 21,- per jaar; buitenland € 30,-. Vanaf 35 ex.: € 17,50 per jaar. U kunt zich als abonnee opgeven en afmelden bij de Abonnementen-administratie Kerkinformatie, Postbus 8504, 3503 RM Utrecht, tel. (030) 880 17 25,

e-mail abonnementen@protestantsekerk.nl

Dit blad is voor visueel gehandicapten in aanpaste leesvorm verkrijgbaar.

Voor nadere informatie CBB, Postbus 131, 3850 AC Ermelo, tel: (0341) 56 54 99.

Redactie-adres

Kerkinformatie, Postbus 8504, 3503 RM Utrecht, tel. (030) 880 14 17 (di, wo, do), e-mail f.rozemondd@protestantsekerk.nl

Advertenties: zie achterin aan het begin van de advertentiebrief.

Redactie

Rian Binnendijk (hoofdredacteur), Janet van Dijk, Marloes Nouwens-Keller, Evert Oudenes, Sandra Haverman (beeldadviezen), Maurits van Stuijvenberg, Frans Rozemond (eindredactie).

Basisvormgeving en opmaak

Reprovinci, Schoonhoven.

Druk

De Groot Drukkerij, Goudriaan.

Kerkinformatie op internet

www.protestantsekerk.nl/kerkinformatie
Overname van artikelen wordt op prijs gesteld, mits met bronvermelding.

Fotoverantwoording: p. 34

Bij de voorplaat

De Protestantse Kerk bereidt een jubileumestafette voor in het kader van 500 jaar Protestantisme in 2017. Ds. Marrit Bassa uit Voorst maakt deel uit van de Gelderse voorbereidingsgroep. Meer over het programma op p. 4-7.

In dit nummer



- 4** **VIEREN**
Reformatieherdenking: 'Laten zien dat protestantisme relevant is voor nu'
- 8** **GEMEENTE**
Inspiratiedagen in Roden en Wierden
- 9** **JOP**
Op bezoek bij gezinnen
- 10** **JUBILEUM**
Gemeente met een glossy
- 11** **GEMEENTE**
Religies verbinden in Elst
- 14** **GENERALE COLLEGES**
Beheerszaken: 'Niet wachten tot het water aan de lippen staat'
- 17** **INTERIMPREDIKANT**
Rotterdam-Ommoord: 'Frisse blik van buitenstaander was welkom'
- 18** **PRIJS**
VU-Luther Award uitgereikt
- 19** **PIONEREN**
Heilig Vuur West: kerk in het café
- 20** **SYNODE**
Protestantse Kerk met lichte tred de toekomst in
- 22** **KERK IN ACTIE**
Vijf uitgezonden medewerkers maken de balans op
- 28** **RADIO-KERKDIENTST**
Vermoeden-vieringen in het nieuwe jaar





Elke provincie werkt
een thema uit

Dr. Margriet Gosker (projectleider) en ds. Trinette Verhoeven (president lutherse synode) met het logo van het jubileumjaar.



REFORMATIE IS VOORTGAAND VERNIEUWINGSPROCES:

'Laten zien dat protestantisme relevant is voor nu'

Een startviering in Amsterdam, een estafette van provincie naar provincie, tal van activiteiten in het hele land en een slotviering in Utrecht. '500 jaar protestantisme' krijgt een jaar lang alle aandacht in én buiten de Protestantse Kerk in Nederland.

31 oktober - Hervormingsdag - is voorgoed verbonden met het jaar 1517. Kerkhervormer Maarten Luther presenteerde toen zijn '95 stellingen' in Wittenberg. Velen zien het als het begin van de Reformatie en het 'protestantisme'. Op 31 oktober 2017 is dat vijf eeuwen geleden. De Protestantse Kerk in Nederland grijpt het jubileum aan om, samen met anderen, 500 jaar protestantisme te markeren. Twaalf maanden achtereenvolgend, vanaf 31 oktober dit jaar.

BEWEGING

Een herdenking van het historische moment van 1517 alleen wordt '500 jaar protestantisme' niet, zegt dr. Margriet Gosker. Zij geeft vanuit de Protestantse Kerk in Nederland als projectmanager, op vrijwillige basis, leiding aan het project. "De Reformatie is niet iets dat in 1517 begon en, om een jaartal te noemen, in 1648 eindigde. Het protestantisme is een voortgaand vernieuwingsproces dat de kerk en de wereld heeft

veranderd. En die beweging gaat nog door."

Evenmin zal het een 'triumfalistisch protestants feestje' zijn. "We kijken ook niet enkel terug", aldus Gosker. "Het zal ons er vooral om gaan dat we de actualiteit van het protestantisme in een oecumenische context onderstrepen. Juist in een oecumenische omgeving worden mensen zich des te meer bewust van hun eigen protestantse of rooms-katholieke identiteit. We willen ook laten zien in welk opzicht het protestantisme toekomst heeft en relevant is voor mensen van nu."

THEMA'S PER PROVINCIE

Diverse 'protestantse' thema's worden in het jubileumjaar belicht, elke maand één. En steeds is er weer een andere provincie die daarin het voortouw heeft. Voor Gosker zelf is 'vrijheid' een belangrijk protestants woord. "Je bent een vrij mens, geliefd en gewaardeerd om wie je bent. 'Niet omdat wij het verdienen,





maar alleen om Jezus' wil' werd er in mijn jeugd vaak gebeden. Echt protestants. Je krijgt Gods liefde zomaar onverdiend, zonder bijzondere prestaties, als een groot geschenk. En je mag vervolgens voor Gods aanzicht doen wat je hand vindt om te doen. Bijna elke dag bid ik dat ik tot Gods eer mag leven en mag doen wat God wil dat ik doe. Plichtsbesef, eigen verantwoordelijkheid nemen, ook dat is protestants."

Ds. Trinetta Verhoeven, president van de evangelisch-lutherse synode van de Protestantse Kerk in Nederland en betrokken bij de voorbereidingen voor '500 jaar protestantisme', valt Gosker bij. "Protestants zijn staat ook voor maatschappelijke keuzes. Ik vind dat de Protestantse Kerk haar rol vervult als ze opkomt voor vluchtelingen, voor bed, bad en brood. Protestants zijn is ook weerwoord durven geven en consequenties durven trekken uit je geloof. Daar heeft de wereld dringend behoefte aan."

VERWORVENHEDEN

Verhoeven noemt meer verworvenheden van het protestantisme. "Zoals de gave van Gods Woord. De Bijbel werd herontdekt, ook in de Rooms-Katholieke Kerk. Hoe leggen we dit vers uit, hoe vertalen we dat? De Reformatie betekende ook emancipatie en onderwijs. Mensen leerden lezen om zelf de Bijbel ter hand te kunnen nemen. Individualisme is ook een vrucht van de Reformatie, al lopen we nu in onze maatschappij tegen de schaduwkanten daarvan aan. Heel belangrijk in de Reformatie is verder dat ik 'direct wat met God heb', al biddend, bijbellezend en me-

ESTAFETTE: WIE, WAT, WAAR EN WANNEER?

Gemeenten en gemeenteleden die mee willen doen in hun provincie, worden van harte uitgenodigd contact op te nemen met Margriet Gosker: m.gosker@protestantsekerk.nl. Op 500jaarprotestant.nl staat een overzicht met organisatoren per provincie.

MAAND	PROVINCIE	THEMA
2016		
31 oktober	Oude Lutherse Kerk Amsterdam	Start van de campagne
November	Limburg	De Bijbel: léés dat boek
December	Gelderland	De vernieuwende kracht van het evangelie
2017		
Januari	Overijssel	Hoe goed moet je zijn?
Februari	Drenthe	Protestantse spiritualiteit
Maart	Groningen	Vrouwen van het protestantisme
April	Friesland	Verder vertellen
Mei	Flevoland	Vrij en vrolijk geloven
Juni	Noord-Holland	Het protestantse kerklied
Juli	Zuid-Holland	Dwars durven zijn
Augustus	Zeeland	Protestantse levenskunst
September	Noord-Brabant	Rome/Reformatie
Oktober	Utrecht	Roeping en beroep
31 oktober 2017	Dom in Utrecht	Slotviering

diterend. Daar komt geen kerk, geen priester tussen. Ik kan en mag steeds opnieuw mijn eigen afwegingen maken. En God dank is er dan ook een kerk waarin ik mede-gelovigen kan ontmoeten."

Het thema dat de Evangelische Kerk van Duitsland (EKD) voor '500 jaar protestantisme' koos, spreekt Verhoeven bijzonder aan. "Oogsten en helen. We doordenken de pro-

testantse thema's en samen met andere kerken en christenen vragen we ons af: Wat betekenen die voor nu en de toekomst, wat hebben we gezamenlijk te oogsten? Ik hoop dat rooms-katholieken, oud-katholieken, remonstranten, vrijgemaakten, christelijk-gereformeerden en christenen van vele andere richtingen allemaal met ons meedoen."

BERICHTEN

Centraal werkgeverschap afgewezen

Er komt geen centraal werkgeverschap voor predikanten in de Protestantse Kerk. Dat heeft de Kleine Synode op 27 november besloten. Zij volgt daarmee de conclusie van de adviescommissie Rechtspositie Predikanten. De commissie deed onderzoek naar bestaande en alternatieve rechtsposities. Zij concludeerde dat de Kerk vrij is om de positie van de predikant zelf te definiëren op basis van Schrift, theologie en traditie. Die vrijheid maakt het ook mogelijk om

vormen van flexibiliteit en mobiliteit in te voeren als dat gewenst is. Voor predikanten blijft evenwel de huidige kerkelijke rechtspositie financieel het meest voordelig voor het inkomen van de predikant.

Over de wens van sommigen om alle predikanten onder één centrale werkgever te brengen, was de commissie stellig: doe dat niet. "Centraal werkgeverschap van predikanten (al dan niet bij de dienstenorganisatie) brengt hoge uitvoeringskosten met zich mee. Vermijd werkgeversgedragten opzichte van predikanten."

NIET ONDERGESCHIKT

De adviescommissie benadrukte dat de predikant niet ondergeschikt is aan de kerkenraad. Niettemin is het haar ook opgevallen dat de regeling ter preventie van (en interventie bij) spanningen rond het functioneren van de predikant te wensen overlaat. "Wij adviseren om nader onderzoek te doen naar mogelijkheden van (verbetering van de) inzet van instrumenten als jaargesprekken, permanente educatie, loopbaanbegeleiding, intervisie, supervisie, coaching, mediati-on, rechtspraak en dergelijke. Deze

OECUMENE

"Hopelijk versterkt '500 jaar protestantisme' onze oecumenische betrekkingen en krijgen we scherper zicht op wat ons als christenen uit alle denominaties samenbindt", zegt ook Gosker. "Hoe kun je anders het evangelie geloofwaardig verkondigen in deze tijd? Alleen als we als christelijke kerken samen optrekken. Er is veel meer dat ons verenigt dan wat ons scheidt. De Reformatie was een directe breuk met de Rooms-Katholieke Kerk, maar rooms-katholieken hebben ook iets te vieren, ook zij zijn door de Reformatie heen gegaan."

PROGRAMMA

Enkele onderdelen van het jubileumjaar staan al vast: een startviering in Amsterdam op 31 oktober dit jaar, een provincie-estafette met elke maand een nieuw thema en de slotviering op 31 oktober 2017 in de Domkerk in Utrecht. "Ik hoop dat '500 jaar protestantisme' op heel veel plekken bijdraagt aan nieuwe bewustwording: Waarom ben ik protestants en wat betekent het om, samen met andere christenen, als protestant in dit leven te staan? En hoe kunnen wij iets betekenen voor de wereld waarin wij leven? Mijn grootste wens is dat onze tijdgenoten er iets van meekrijgen dat geloof in Jezus Christus in onze tijd net zo belangrijk is als in 1517."

Als projectmanager is Gosker druk doende om organisaties, instellingen en plaatselijke gemeenten warm te krijgen voor eigen activiteiten in het kader van '500 jaar protestantisme'. "Er is al veel

Ds. Marrit Bassa uit Voorst doet mee in de delegatie die het jubileumjaar gaat voorbereiden in Gelderland. "We zijn nog maar net begonnen met het verzamelen van ideeën", vertelt ze. "De Reformatie heeft natuurlijk grote invloed gehad op de ontwikkeling van onze Westerse cultuur. Met ds. Perla Akerboom bezocht ik in september een landelijk overleg over de campagne 500 jaar Protestantisme. Het Gelderse thema wordt: de vernieuwende kracht van het Evangelie. We denken erover om de diversiteit van Gelderland in beeldmateriaal naar voren te brengen. Onze grote provincie is veelkleurig in geestelijk opzicht, maar ook als je naar het landschap kijkt: een bonte verzameling van bossen, heide, rivieren, heuvels, steden, etc. 'Gelderland levert je mooie streken', zegt een slogan. Of we daar verder mee komen in onze reformatiecampagne betwijfel ik. Maar we gaan komend jaar enthousiast aan de slag!"



aan het borrelen. Ik spreek mensen aan: Doen jullie ook mee! Mijn taak is vooral stimuleren. '500 jaar protestantisme' moet niet afhankelijk zijn van wat de projectmanager verzint. Het zou het geweldig zijn als overal in het land van alles wordt georganiseerd. In de gemeenten,

aan de basis, dat is juist ook typisch protestants." ■



JAN KAS
freelance journalist

?! Reageren op dit artikel? Mail naar: kerkinformatie@protestantsekerk.nl

instrumenten dienen zo te worden gehanteerd dat er niet alsnog een gezagsverhouding tussen de gemeente en de predikant ontstaat. Onderling overleg is hierbij wezenlijk." De Kleine synode besloot dit advies mee te nemen in de werkplannen voor 'Kerk op weg naar 2025'.

Het volledige rapport is te vinden via www.protestantsekerk.nl/synode > Synodeagenda > Kleine Synode 27 november 2015 > agenda + bijbehorende stukken > Adviescommissie Rechtspositie Predikant.

De Kleine Synode bestaat uit 20 per-

sonen die ook lid zijn van de generale synode. Zij houdt zich voornamelijk bezig met financiën, personeel en organisatie van kerk en dienstenorganisatie.

Protestantse kerkgangers

Vanaf zondag 3 januari zendt de EO het programma *Zin, Zout en Zegen* uit. Medewerking verlenen kerkgangers uit meerdere protestantse kerkgenootschappen en hun gemeenten. Christenen met verschillende achtergronden, levensstijlen en interesses. Elke week ontmoet Petra de Joode

één kerkganger die vertelt over zijn of haar kerk. Wat vindt hij/zij in de kerk en wat neemt hij/zij mee de nieuwe week in? *Zin, Zout en Zegen* is een reis door Nederland met aandacht voor authentieke geloofsverhalen en de rol van geloof in het dagelijks leven, in de volle breedte van de kerk. Het programma kwam tot stand in samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland. *Zin, Zout en Zegen*, elke zondag, 20.00 uur, EO, NPO Radio 5.