

Jubileum Reformatie

Op 31 oktober 1517 sloeg Maarten Luther zijn legendarische 95 stellingen aan de kerkdeur in Wittenberg, een mijlpaal in de Europese geschiedenis met een wereldwijde uitstraling.

Vijf eeuwen lang bloeide het protestantisme in Nederland. We liepen voorop in de doperse Reformatie en we ondergingen



sterk de invloed van Johannes Calvijn. We voerden als protestanten strijd tegen allerlei al of niet bestaande wantoestanden in de kerk van toen. En we gooiden daarbij soms het kind met het badwater weg. Allerlei beelden sneuvelden letterlijk en figuurlijk. Maria werd naar de achterkamer verbannen, terwijl brandstapels We namen elkaar de maat. We bestreden niet alleen papen en ketters, maar ook elkaar, als remonstranten en contraremonstranten, in een repeterende breuk. En toch willen we vanaf 31 oktober 2016 samen met Refo500 en alle oecumenische partners het reformatiejubileumjaar (2016-2017) gedenken. Gaan we ook vieren? Valt er dan wat te vieren? Een echte breuk kun je toch niet vieren? a, we willen 500 jaar protestantisme zeker vieren, en wel in oecumenisch verband. Dankbaar om het vele goede dat de Reformatie ons gaf en dankbaar om wat de oecumenische beweging ons bracht. Oude

controversen hebben we goddank achter ons gelaten. We zijn allemaal samen door de Reformatie heengegaan, of we nu protestant zijn of rooms-katholiek. En we hebben er samen van geleerd, dat het beter is om elkaar vast te houden dan elkaar los te laten. We hebben elkaar beloofd in de kracht van de heilige Geest de verscheurdheid achter ons te laten en te zoeken naar eenheid. Goed zichtbaar, ook en juist voor mensen die Christus niet kennen. Zo willen we goede getuigen van Jezus Christus zijn. En dat is geloofwaardig. Er worden in 2016-2017 allerlei activiteiten ontwikkeld. Daarbij ligt de nadruk op de betekenis van het protestantisme nu, in alle verscheidenheid en veelkleurigheid. De opening van het jubileumjaar vindt plaats op 31 oktober 2016, in Amsterdam. Een rooms-katholieke bisschop zal daar spreken en we kijken samen per livestream naar de paus, die dezelfde dag in Lund present is. Er gaat een estafette langs alle provincies, waarin actuele thema's aan de orde komen. Een van die thema's is Rome-Reformatie.

Margriet Gosker



Dr. Margriet Gosker is namens de PKN projectleider van het project '500 jaar protestantisme'. Voor een uitwerking van het programma, zie www.protestantsekerk.nl/actueel/campagnes/2017-

Oecumenisch bulletin, zomer 2016

