

# Sterk en dapper

Veertigdagen App voor op je mobiele telefoon

Gemaakt in het Reformatiejaar 2017 voor de Protestantse Kerk in Nederland

Zes meditaties door Margriet Gosker

## I Deuteronomium 31:7 Wees vastberaden en standvastig

Dit zei Mozes tegen Jozua toen hij hem de leiding overdroeg. Jozua moet sterk zijn en moedig. Hij moet zich door niets en niemand laten ontmoedigen. Hij hoeft niet bang te zijn, want God zal hem bijstaan. God had ook al eerder tegen Mozes gezegd, dat zijn opvolger moest bemoedigen. Was dat dan nodig? Waarom? Jozua stond toch bekend als een dapper man vol geestkracht? Ja, dat wel. Maar een taak kan zwaar zijn. En dan hebben ook sterke mensen soms versterking en bemoediging nodig.

In de Reformatiebijbel kun je lezen, dat ze dat in 1563 ook al wisten. Ze deden samen Bijbelstudie over Jozua en volgens Michel Cop kon je qua geloof nog zo sterk in je schoenen staan, toch had je altijd weer kracht van boven nodig. In deze tijd op weg naar Pasen realiseren we ons hoe vastberaden Jezus zelf was. Hij ging door en bleef trouw aan zijn roeping. Hij week voor niemand, wat er ook gebeurde. En ja, zelfs Jezus had bemoediging nodig en die kreeg hij ook. Bij zijn roeping in de woestijn en ook tijdens zijn kruisweg. Sterk ben je, als je weet dat God je kracht geeft.

Reformatiebijbel 2016 tegenover pagina 183



## II Psalm 27:14 Wacht op de Heer, wees dapper en vastberaden

Dit is een gebed van vertrouwen en kracht. Zo ga je meestal bidden bij ellende en tegenslag. Dan geven zulke woorden weer moed, juist als het donker is in je leven. Niet opgeven! Sterk zijn! Denk in dit reformatiejaar ook maar aan de bekende reformator Johannes Calvijn. Hij had het vaak zwaar, was ziekelijk, moest vluchten van Parijs naar Genève, werd verbannen naar Straatsburg. Na duister komt licht. Dat is later het devies van het calvinistische protestantisme geworden!

Toen mijn vader in 1941 door de bezetter werd opgepakt om naar Buchenwald gebracht te worden, las hij samen met mijn moeder eerst hardop psalm 27. Zo is die tekst voor mij persoonlijk kostbaar geworden. Gelukkig is mijn vader terug gekomen. En zo werd het een Paasverhaal. De psalm laat mij zien: dapper in het leven staan betekent niet dat je nooit bang bent, maar wel, dat je op God mag vertrouwen. Zoals Jezus in de 'Hof der olijven' best heel bang was, want het angstzweet brak hem uit. Toch bleef hij sterk en vastberaden, heel die lange lijdensweg.... Tot het Pasen werd: Na duister komt licht (Post Tenebras Lux). Post Tenebras Lux was het devies van Geneve, de stad waar Calvijn woonde. Het werd later het devies van een groot deel van het protestantisme.



### III I Kor 4:20 Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht

Goede woorden zijn heilzaam, ze doen een mens goed. Maar het moet niet bij woorden alleen blijven, want wat heb je er aan, als er verder niets verandert? Er zijn genoeg opscheppers in deze wereld, die recht praten wat krom is. Daar schieten we niets mee op. Als christenen verwachten we het koninkrijk van God. Wie uitziet naar Gods koninkrijk, verlangt geen praatjes, maar daadkracht. Een werkelijke verandering en zeker op weg naar Pasen. De reformator Maarten Luther zei, dat we praten over de opstanding wel goed is, maar als we dat alleen maar horen, zonder dat er iets gebeurt, hoe wordt de opstanding dan werkelijkheid in ons leven?

Voor iemand zoals ik, die als dominee dagelijks van het Woord en van woorden leeft is deze tekst extra prikkelend en tegelijk heel relativerend. En goed woord in de veertig dagen op weg naar Pasen, een treffende meditatie of een inspirerende preek, het kan allemaal nog zo goed bedacht zijn, maar het haalt niets uit als het daar bij blijft. Als het geluid in je oren en het schuim op je tong achterblijft, zei Luther, maar verder gebeurt er niets: wat een sof, alles tevergeefs. Het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht.

Karla Boersma, *Maarten Luther Brevier. Woorden voor elke dag*, Apeldoorn 2015, op 28 februari



### IV 1 Petrus 2:9 Jullie zijn een koninkrijk van priesters

Een priester is iemand die God beroepshalve levenslang dient. Dan moet je daar zeker wel speciaal voor zijn, wil je dat je leven lang volhouden? Ja vast wel, maar gelukkig hoeft niet iedereen dominee of priester te zijn. Hoewel? Deze tekst zegt eigenlijk juist van wel. In de tijd van de geboorte van het protestantisme is deze tekst door de reformatoren sterk benadrukt. Iedereen die gelooft, gedoopt is (uit het doopvont is gekropen zei Luther) en aan het avondmaal deelneemt is eigenlijk zelf een soort priester. Dat noemen we dan het ambt van alle gelovigen en dat betekent dat je als christen levenslang in dienst van koning Jezus bent, of je nu bakker bent of accountmanager of leerkracht.

Je hoeft er ook geen speciale taak (ambt) in de kerk voor te hebben. Als je maar een volgeling van Jezus bent. Alle volgelingen van Jezus zijn samen een koninkrijk van priesters. Dat zegt Petrus, die Jezus eerst verloochend had, daar spijt van had en daarna een echte steunpilaar van de kerk werd. In zijn brief schrijft hij aan zijn lezers (5:10): God zal je sterk en krachtig maken, zodat je staande zult blijven en niet meer zult wankelen.



**V Efese 1:18: Dat je hart verlicht mag worden, zodat je gaat zien waarop je mag hopen, nu God je heeft geroepen.**

Als je denkt dat je leven op nul staat, door eigen falen, door pijn, ziekte of gemis, dan zie je het soms niet meer zitten. God heeft je ooit aangesproken, maar God is nu uit beeld. God is zó ver weg. Je bent hopeloos gefrustreerd. Wat goed als er dan iemand is die voor je bidt. Niet dat alles dan ineens is opgelost, maar zo'n gebed geeft je wel kracht en je ziet weer licht. Nu ga je weer zien waarop je mag hopen. En hoop doet leven. Hoop geeft energie en nieuwe levensmoed. Opstanding. Pasen.

In dit Reformatiejaar zien we Maarten Luther worstelen met zichzelf. Hij vindt nooit rust en kwelt zichzelf voortdurend door allerlei onmogelijke eisen aan zichzelf te stellen. Het is nooit goed genoeg. Totdat hij het licht ziet. Hij komt tot de stralende ontdekking dat hij zichzelf niet steeds hoeft te rechtvaardigen, want het is al goed. Want God houdt van hem. Zomaar. Zijn hart werd helemaal licht en toen ging hij zien waarop hij mocht hopen. En toen wist hij ook, dat God hem had geroepen. Van toen af aan mocht hij ervaren hoe geweldig sterk de werking van Gods macht is voor ons die geloven. En dat gun ik iedereen.

**VI 1 Petrus 4:11 Help je anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God je geeft, want zo doe je alles tot eer van God**

Mensen helpen is een prachtige taak. Anderen blij maken geeft veel voldoening. Het kost wel veel krachtsinspanning. Mantelzorgers weten er alles van. Ze weten ook hoe heel goed hoe zwaar het kan zijn en hoe je soms overvraagd wordt. Hoe hou je het dan vol? Help je anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God je geeft, zegt de apostel Petrus. Hij zegt dat natuurlijk met zijn grote vriend Jezus voor ogen, hét toonbeeld. van behulpzaamheid. Hoeveel mensen heeft Jezus niet geholpen en blij gemaakt? Daar kon hij niet mee stoppen. Tot in het uur van zijn dood was hij er voor anderen. Altijd. In Gods kracht en tot Gods eer.

In dit Reformatiejaar denken we aan de grote thema's van de Reformatie. Een daarvan is: Soli Deo Gloria: Alleen aan God de eer. Dat hoor je protestanten vaak zeggen. Er werd op gehamerd, dat aan God alle eer toekomt. Grote protestantse componisten als Georg Friedrich Händel en Johan Sebastiaan Bach ondertekenden hun werk vaak met SDG, dat is de afkorting voor Soli Deo Gloria. Doe alles wat je doet tot Gods eer. Als je andere mensen helpt vanuit de kracht die God je geeft, dan ben je sterk en geef je God de eer.



Foto genomen in Franeker: aanbidding Reformatie bijbel door Margriet Gosker aan burgemeester Fred Veenstra